

Grafrecht overnemen (binnen de familie houden, niet naar vriendin)

1 mei 2006

Vraag nummer: 4421 (oude nummer: 7942)

Mijn vraag is als volgt
mijn moeder is in 1956 overleden en mijn vader heeft grafrechten voor dit graf, nu is vader pas overleden en had een vriendin die het zodanig gemanupileerd heeft dat zij na haar overleiden ook in dit graf komt (naar horen zeggen bij de notaris vast gelegd?) waar onze moeder in ligt, ze waren niet getrouwd en hadden ook geen samenlevingscontract. Mijn vraag aan u, kunnen we haar weigeren en kunnen we dit graf overnemen voor alleen bloedverwanten zodat dit in onze familie blijft?

Alvast vriendelijk bedankt!

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u als eerste bij de administratie van de begraafplaats de overschrijving van het grafrecht vraagt, en krijgt, bent u degene die beslist wie wel of niet in het graf wordt bij begraven. U hebt dan ook niets te maken met eventuele notariëel vastgelegde afspraken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.