

Monument Stralend licht onthult

24 september 2015

Zondag 20 september Afgelopen zondag is het monument 'Stralend licht' onthuld in de tuin van Crematorium Tilburg en omstreken. Dit gebeurde tijdens de drukbezochte **Uitvaartboulevard: ongeveer 1.000 mensen kwamen een kijkje achter de schermen nemen bij het crematorium en de uitvaartcoöperaties DELA en Monuta aan de Karel Boddenweg** .



Stralend licht is een herinneringenmonument dat gemaakt is door de Oisterwijkse glaskunstenaar Josette Meeuwis. Ieder die iets blijvends wil laten maken voor een overleden dierbare kan er aan bijdragen. Josette gebruikte glas in alle kleuren van de regenboog in het monument. Omdat het voor haar symboliseert dat rouw niet alleen verdriet brengt (regen), maar ook mooie waardevolle herinneringen (zonlicht). Het monument bevat al een aantal glasplaatjes, maar biedt nog volop plaats aan andere glasplaatjes. Deze kunnen geheel naar wens gemaakt worden, met bijvoorbeeld een tekst, een naam, een illustratie of een combinatie ervan. Kijk voor meer informatie op www.crematoriumtilburg.nl

Voor informatie over een begrafenis of een crematie in of rond Tilburg, zie de website www.uitvaart-tilburg.nl.

[Reageer op dit artikel »](#)

Reacties:

nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel