

Verzorging overledenen

Artikelen

De fysieke kant van de dood

Onder de groene zoden | Jasper Enklaar | 1995

"Over het geheel genomen is doodgaan een morsig gebeuren", schreef de Amerikaanse arts en auteur Sherwin Nuland in zijn boek Hoe wij Doodgaan. Doodgaan is zelden iets moois, het is vaak een reeks van destructieve en ontluisterende gebeurtenissen. De ars moriendi (de 'kunst van het sterven') is dan ook grotendeels een mythe, meent hij, waardig en mooi sterven is maar voor weinigen weggelegd.

[Lees dit artikel](#) 

Verzorging van overledenen

Uitvaart.nl

Na een overlijden zal in de meeste gevallen 'de laatste verzorging' van het lichaam plaatsvinden, wat in de volksmond ook wel 'afleggen' wordt genoemd. Nog niet zo lang geleden was dat een zaak waar meestal geen nabestaanden bij aanwezig waren, maar door 'mannen in zwarte pakken' werd uitgevoerd. De laatste jaren is er gelukkig veel veranderd en willen nabestaanden steeds vaker bij de laatste verzorging van hun dierbare betrokken worden. Het is bemoedigend, en het biedt troost, om persoonlijk tijdens de verzorging een taak te vervullen. Dit kan een positieve rol spelen bij de verwerking van de rouw.

[Lees dit artikel](#) 