

Ramsj



De dood moet een Wener zijn

Auteur: **Mirjam Vossen**

Uitgeverij Elmar | 290 pagina's | Juli 2000

Boek over Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.

[Lees meer over dit boek »](#)



Wandelen over Londense kerkhoven

Auteur: **Hans van Soest (e.a)**

Uitgeverij Elmar | 256 pagina's | Juli 1999

Wandelen over Londense kerkhoven is meer dan een reisgids. Het boek is een facinerende aanvulling op de geschiedschrijving van Londen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Sterven kan ook anders

Auteur: **Angelica Roquas**

Uitgeverij Ankh- Hermes | 147 pagina's | 1994

Dit boek is gebaseerd op de veronderstelling dat het 'leven' met de dood niet is afgelopen, maar in een andere werkelijkheid verdergaat, een werkelijkheid die volgens de auteur even 'tastbaar' blijkt te zijn als het leven hier en nu. Om ons op dat andere leven te kunnen voorbereiden is dit boek geschreven.

[Lees meer over dit boek »](#)



Afscheid

Auteur: **Carla Rosseels**

Standaard | 159 pagina's | 1997

In deze gids vind je praktische informatie om voorbereidingen te treffen in het licht van je eigen dood of om als nabestaande de nasleep van een overlijden te regelen. Je leest ook over de emotie en psychologische processen die met overlijden en rouw verweven zijn.

[Lees meer over dit boek »](#)



De weg van lichaam & ziel, geschiedenis, wetenschap, cultuur en rituelen rondom de dood

Auteur: **Cedric Mims**

Uitgeverij Elmar | 376 pagina's | September 2000

In De weg van lichaam & ziel van Cedric Mims, hoogleraar microbiologie in ruste, kunnen we lezen wat dood is en hoe deze vast te stellen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ondergronds

Auteur: **Thomas Lynch**

Vassallucci | 231 pagina's | November 1997

Bron: www.uitvaart.nl/infotheek/boeken/ramsj

De twaalf essays in *Ondergronds: Levensberichten uit het uitvaartwezen handelen alle - zij het op onnavolgbare wijze - over het uitvaartwezen. De auteur, Thomas Lynch, is begrafenisondernemer in het plaatsje Milford, Michigan. Zijn essays - die qua toon doen denken aan Het refrein is Hein van Bert Keizer zijn een openbaring in hun diversiteit: ontroerend, wijs, inzichtelijk, relativerend, poëtisch, humoristisch en bovenal: diep menselijk. De manier waarop Lynch beschrijft hoe hij de kneepjes van het vak leerde van zijn overbezorgde vader is onvergetelijk.*

[Lees meer over dit boek »](#)



Schijn of werkelijkheid?

Auteur: Elisabeth Hillstrom

Pastoraat | 205 pagina's | 1996

Over bijna- dood- ervaringen, bijzondere genezingen, contacten met geesten et cetera.

[Lees meer over dit boek »](#)



Levend begraven

Auteur: Jan Bondeson

Becht's Uitgevers- Maatschappij | 368 pagina's | Maart 2003

De Zweedse arts Jan Bondeson behandelt in dit boek uitvoerig het angstaanjagende onderwerp van een voortijdige begrafenis. Hij betreft bij zijn studie medische aspecten, geschiedenis, folklore en literatuur.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ook u wacht ik

Auteur: Rindert Brouwer

Uitgeverij Elmar | 252 pagina's | Juni 2000

Ze verschijnen steeds meer: boeken/ reisgidsen over interessante Europese begraafplaatsen. Meestal aan één stad gewijd, Londen, Rome of Wenen, soms een groter geografisch gebied beslaand, zoals in het geval van het onlangs verschenen *Ook u wacht ik* van Rindert Brouwer. Brouwer is leraar levensbeschouwing en een fervent 'verzamelaar van begraafplaatsen' zoals hij het zelf noemt. Dat verzamelen uit zich in het bezoeken en fotograferen van begraafplaatsen in binnen- en buitenland, onder andere als lid van Vereniging de Terebinth.

[Lees meer over dit boek »](#)