

Woorden van troost

Auteur: Patrik Somers & Greet Raeymaekers

Uitgeverij Terra - Lannoo | 191 pagina's | Oktober 2002

Hoe troost je iemand die door het grootste verdriet wordt getroffen? Bijvoorbeeld met de woorden uit dit boek.

In Woorden van troost is een verzameling troostende en helende woorden bijeengebracht. Het zijn stuk voor stuk pareltjes van brieven, geschreven door reële mensen, naar aanleiding van een concreet overlijden.

Uit Woorden van troost zullen rouwende mensen veel steun en herkenning putten. Voor troostende mensen is het een bron van inspiratie om mensen met verdriet bij te staan.

ISBN 9020950053

