

Overigen



Niemand vertelt graag over een uitvaart ... Toch?

Auteur:

Niemand wil graag over een uitvaart praten, laat staan er over schrijven. Tenminste, dat zou je misschien denken. Leo van den Hazelkamp, uitvaartleider bij Uitvaartverzorging Kramer, vertelt geregeld hoe verschillend mensen omgaan met de uitvaart van hun dierbare. Al is elk verhaal verschillend, ze hebben allemaal een bijzonder tintje.

[Lees meer over dit boek »](#)



Afscheidsgedichten

Auteur: Leonita Gerssen

Een mooie gedichtenbundel met 76 gedichten speciaal gemaakt voor bij het afscheid van een dierbare overledene.

[Lees meer over dit boek »](#)



Lèste wäörd

Auteur: Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg

Veldeke Limburg | 144 pagina's | Februari 2014

In tijden van verdriet drukken we onze gevoelens het liefste uit in onze moedertaal. De Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg stelde op veler verzoek het boek Lèste wäörd samen met teksten in het Limburgs die helpen de geschikte woorden te vinden bij het afscheid van dierbaren.

[Lees meer over dit boek »](#)



Woorden van troost

Auteur: Patrik Somers & Greet Raeymaekers

Uitgeverij Terra - Lannoo | 191 pagina's | Oktober 2002

Wat te zeggen bij een overlijden? 'Ik heb er geen woorden voor' is misschien wel eerlijk, maar tegelijk nogal mager. Patrik Somers verzamelde in dit boek talloze rouwbrieven. Geen wezenloze voorbeeldbrieven, maar brieven die geschreven zijn naar een concreet overlijden.

[Lees meer over dit boek »](#)



Wijsheden uit het Hiernamaals

Auteur: Gerhardt Mulder

Meneer de Uil | 144 pagina's | September 2010

Meer dan 200 lieve, ontroerende, duivelse, tragikomische en macabere grafschriften, met tekeningen van Ankie van de Sluis.

[Lees meer over dit boek »](#)



Jazz Lives

Auteur: Jaap van de Klomp + Scott Yanow

A.W. Bruna LeV. | 223 pagina's | Juli 2008

Bron: www.uitvaart.nl/infotheek/boeken/overigen

Photographer Jaap van de Klomp takes us on quite a trip. He has criss- crossed the US and also made significant stops in Europe to photograph the graves of legendary jazz musicians.

[Lees meer over dit boek »](#)



Dood is dood

Auteur: Jasper Enklaar

Uitvaart Media | 2004

Bijzondere en humoristische verhalen en belevenissen uit de uitvaartbranche.

[Lees meer over dit boek »](#)



De eeuwige tuin

Auteur: Hanneke van Dijk

Uitgeverij Terra - Lannoo | 144 pagina's | November 2004

Voor iedereen die een graf heeft bij te houden, maar ook voor hen die dat niet hoeven maar wél van groen houden, is dit een prachtig boek. Met veel informatie over geschikte grafbloemen en - planten en veel geschiedenis over (groen) begraven in Nederland. Het bevat diverse speciaal ontworpen beplantingen door kwekers, inclusief ontwerptekeningen en veel mooie kleurenfoto's.

[Lees meer over dit boek »](#)



Het Transparante lichaam

Auteur: José van Dijck

Amsterdam University Press | 191 pagina's | September 2001

In de twintigste eeuw zijn er steeds nieuwe apparaten op de markt gekomen waarmee we in het binnenste van het levende lichaam kunnen kijken zonder de huid te hoeven opensnijden. Röntgenapparaten, echoscopie, endoscopie, magnetic resonans imaging (mri) en computertomografie (ct) hebben het lichaam schijnbaar transparant gemaakt voor de arts. Naast medici zijn het vooral de populaire media die de binnenkant van het lichaam toegankelijk maken voor het lekenoog. We zijn inmiddels gewend geraakt aan afbeeldingen van de kleinste en meest intieme details van het menselijk lichaam.

[Lees meer over dit boek »](#)



De vergankelijkheid

Auteur: Midas Dekkers

Poema pocket | 256 pagina's | December 2006

Veel glorie is op haar best als ze aan het vergaan is. Maar dan moet ze daar wel de kans voor krijgen. Oude gebouwen worden meestal afgebroken voor ze aftakelen, of gerestaureerd tot slechts een modern gebouw rest. Oude mensen doen zich jong voor. Want iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Na het gelukwensen van de honderdjarige wast de burgermeester zijn handen. Liever opent hij een nieuwbouwwijk. Nieuw is mooi en lekker. Tegenover elk herfststukje achteraf in het handenarbeidlokaal staan honderd boeketten fris in honderd bloemenwinkels te stralen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Doodspraak

Auteur: Anton Dautzenberg en Eric- Jan van Gorkum

Kempens Uitgeverij | 144 pagina's | November 2004

Een interviewboek waarin de auteurs verslag doen van de gesprekken die zij voerden met 16 in hun ogen interessante Nederlanders en Vlamingen. Het onderwerp van de gesprekken: de dood.

[Lees meer over dit boek »](#)



Koffie met cake



Auteur: Jitske van Bergen

Kosmos Uitgevers | Maart 2007

Belevissen van een uitvaartondernemer, grappige, ontroerende en schokkende verhalen uit het vak.

[Lees meer over dit boek »](#)