

Op de plaats rust...

Auteur: **Ton Vingerhoets**

Kok | 201 pagina's | Juni 2004

Vindt u een begraafplaats eng? Herinnert het kerkhof u aan uw eigen sterfelijkheid? Bekijk het ook eens anders: het zijn bezienswaardige plaatsen, vaak op schitterende locaties. Je kunt er tot rust komen, wandelen of zitten soezen, en vooral: fantaseren over de namen op de grafstenen en de mensen die eronder liggen. Begraafplaatsen zijn verstilde spiegels van een streek, stad of dorp; plaatsen waar historie, schoonheid en cultuur tastbaar zijn. Ton Vingerhoets beschouwt ze daarom als recreatieoorden bij uitstek. Hij schreef impressies van kerkhoven over de hele wereld en illustreert zijn reisverslagen met foto's.



ISBN 90 4350 961 2