

Dood in de literatuur



De dood

Auteur: **Elke Veldkamp**

Nieuw Amsterdam | 224 pagina's | oktober 2017

De dood heeft allerlei facetten die deel uitmaken van ons leven zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Voor De dood sprak journalist Elke Veldkamp met vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interesse met de dood bezighouden. Het boek biedt een caleidoscopische kijk op sterven en geeft nieuwe inzichten in thema's als euthanasie en de maakbaarheid van het leven.

[Lees meer over dit boek »](#)



Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood

Auteur: **Bert Voorhoeve**

Uitgeverij Christofoor | 358 pagina's | Maart 2009

Een bundel met ruim zeventig verhalen en sprookjes uit verschillende culturen. De beelden in de verhalen kunnen stervende mensen en nabestaanden troosten en bemoedigen, omdat eigen ervaringen, vragen, angst en verdriet er herkenbaar in worden uitgedrukt.

[Lees meer over dit boek »](#)



Allerzielen

Auteur: **Cees Nooteboom**

Uitgeverij Meulenhoff | 318 pagina's | Mei 2005

Allerzielen is een elegische liefdesroman waarin de persoonlijke geschiedenis van de personages op onnavolgbare wijze verweven is met de geschiedenis van de landen waarin zij zich bevinden, Spanje en Duitsland.

[Lees meer over dit boek »](#)



De verrukking

Auteur: **Ivo Michiels**

De Bezige Bij | 201 pagina's | September 1999

Matthias Vermeijen is een begrafenisondernemer die zichzelf met verve opwerpt als meesterchirurg, meestercouturier, kapper en visagist, maar ook als meesterteller - en vooral als beschermheer van de doden die hem lief zijn. Een zonderlinge gast, die afwisselend verschijnt in de gedaante van gewiekst zakenman, verkondiger van uitdagende theorieën en droombeelden, halfzachte erotomaan, maniakaal schoonheidsspecialist en gevaarlijk neppoliticus.

[Lees meer over dit boek »](#)



Olifanten op een web

Auteur: **Mensje van Keulen**

Atlas | 253 pagina's | Maart 2003

Olifanten op een web is de kroniek die Mensje van Keulen heeft geschreven naar aanleiding van de dood van haar moeder. In een mengeling van verslag, herinneringen en dagboeken schetst zij op intense wijze haar relatie met haar moeder, haar familie en haar verleden.

[Lees meer over dit boek »](#)



Taal zonder mij

Auteur: **Kristien Hemmerechts**

Atlas/ Plataan | 149 pagina's | Maart 2003

Op 22 mei 1997 overleed onverwachts de Vlaamse dichter Herman de Coninck. Hij was met collega-schrijvers onderweg naar de opening van een literair congres in Lissabon. In *Taal zonder mij* herleest zijn weduwe, Kristien Hemmerechts, zijn poëzie en gaat daarbij vooral in op het expliciet autobiografische karakter van veel van zijn gedichten.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ik omhels je met duizend armen

Auteur: **Ronald Giphart**

Uitgeverij Podium B.V. | 319 pagina's | Februari 2003

Giphart beschrijft op onsentimentele, vaak humoristische wijze de laatste maanden van zijn moeder die aan een progressieve vorm van multiple sclerose leed en stierf door euthanasie.

[Lees meer over dit boek »](#)