

Rust nu maar uit

Auteur: Nel Benschop

Kok | 47 pagina's | Januari 2003

Troostrijke poëzie over de dood, met gedichten van Nel Benschop, Co 't Hart, Ina Sipkes de Smit, Muus Jacobse, Inge Lievaart, Okke de Jager, Huub Oosterhuis, Jacqueline van der Waals en anderen. In deze bloemlezing is een aantal van de mooiste gedichten over de dood en daarbij uit de pastorale poëzie van de laatste eeuw bijeengebracht, waarvan vele al klassiek genoemd kunnen worden.

ISBN 90 435 0622 2

