

Poëzie



De poort van mijn hart

Auteur: Riet Fiddelaers- Jasper

In de Wolken | 91 pagina's | december 2018

In de vijfentwintig jaar die Riet Fiddelaers- Jasper zich reeds inzet voor rouw en (traumatisch) verlies, richt de focus van haar werk zich steeds meer op Welkom, Overleven en Helen. Het is vaak zoeken naar woorden om de diepe laag van deze thema's te kunnen pakken. Riet vindt deze woorden vooral voorbij de theorie, in poëzie.

[Lees meer over dit boek »](#)



Nog een laatste kusje

Auteur: Marianne Busser & Ron Schroder

Uitgeverij het Spectrum | 40 pagina's

Gedichtjes voor bij het afscheid van iemand van wie je houdt... Een bijzonder boek vol gedichten die troost kunnen bieden of het net iets makkelijker kunnen maken om met jonge kinderen over een groot verlies te praten.

[Lees meer over dit boek »](#)



Oneindige Liefde

Auteur: Marleen Weusten

161 pagina's | 2014

Over Liefde, die eeuwig is, die voorbij de beperkingen en begrenzingsen van het aardse leven reikt ... Oneindige liefde is de draad, die door deze bundel loopt - zichtbaar en onzichtbaar.

[Lees meer over dit boek »](#)



Carpe Diem

Auteur: Karin Buursen- Ramaekers

Karin Buursen- Ramaekers te Geleen | 42 pagina's | mei 2012

Een gedichtenbundel met 41 gedichten die geschreven zijn door Karin Buursen Ramaekers.

[Lees meer over dit boek »](#)



Je moet je op het ergste voorbereiden

Auteur: Willem Wilmink

Uitgeverij Prometheus | 62 pagina's | Februari 2003

Sinds hij als kind op sterven lag is Willem Wilmink bezig zich op het ergste voor te bereiden. In deze bundel verzamelde hij zijn gedichten over de dood. (Het bevat zowel oud als nieuw werk.)

[Lees meer over dit boek »](#)



Waar ga je heen nu het uur is gekomen?

Auteur: Hans Werkman

Uitgeverij Prometheus | 136 pagina's | Februari 2003

100 Nederlandstalige gedichten van 75 dichters over wat Simon Vestdijk 'de uiterste seconde' van mens en dier noemde.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ik heb alleen woorden

Auteur: **Hans Warren en Mario Molegraaf**

Bert Bakker | 164 pagina's | Juni 2004

Een bloemlezing van de honderd meest troostrijke gedichten over afscheid, dood en rouw uit de Nederlandse poëzie.

[Lees meer over dit boek »](#)



Bij verstek

Auteur: **Victor Vroomkoning**

Arbeiderspers | 75 pagina's | Oktober 2002

Cyclus van vijftien gedichten over een gestorven moeder, waarin zij postuum het woord neemt.

[Lees meer over dit boek »](#)

Pe dede de, libi de / Waar dood is, is leven

Auteur: **Carry- Ann Tjong- Ayong**

Tweede poëziebundel van de Surinaamse Carry- Ann Tjong- Ayong. 'De enige zekerheid die een mens heeft, is de wetenschap ooit te zullen sterven.'

[Lees meer over dit boek »](#)



Het laatste anker

Auteur: **Koen Stassijns en Ivo van Strijtem**

Atlas | 416 pagina's | Maart 2003

Een bloemlezing van de driehonderd mooiste gedichten over de dood. Althans volgens de bloemlezers.

[Lees meer over dit boek »](#)



Rust nu maar uit

Auteur: **Nel Benschop**

Kok | 47 pagina's | Januari 2003

Troostrijke poëzie over de dood, met gedichten van Nel Benschop, Co 't Hart, Ina Sipkes de Smit, Muus Jacobse, Inge Lievaart, Okke de Jager, Huub Oosterhuis, Jacqueline van der Waals en anderen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Hemelvaartsdag

Auteur: **Neeltje van Sloten**

Servo Uitgeverij en D.T.P. | 64 pagina's | April 2003

Beeldend kunstenaar Neeltje van Sloten maakte na het overlijden van haar moeder op Hemelvaartsdag 2001 24 prenten met tekst. 24 gebeden voor de hemelvaart van haar moeder.

[Lees meer over dit boek »](#)



Heden ik, morgen gij

Auteur: **Puck Kooij**

Thomas Rap | 204 pagina's | September 2004

In de boeken van Puck Kooij gaat het om het rouwen op schrift. Zij richt haar aandacht al jaren op overlijdensberichten in kranten en schreef daar al eerder een boek over: Graag veel bloemen. Poëzie rond onze dierbaren doden. Dit tweede boek gaat daar ook weer over.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Lang leve de dood!

Auteur: **Gerrit Komrij**

De Bezige Bij | 206 pagina's | Februari 2003

Een poëziebloemlezing van de mooiste, krachtigste en aangrijpendste gedichten waartoe de dood nederlandstalige dichter inspireerde. Samengesteld door de Dichter des Vaderlands.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Het laatste gedicht

Auteur: **Elsbeth Etty**

Uitgeverij Podium B.V. | 151 pagina's | November 2002

In deze bundel wordt honderd maal op poëtische wijze afscheid genomen, van diepbedroefd tot opgelucht, van niet- begrijpend tot aanvaardend. Zowel klassiekers uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur als werk van onbekendere dichters.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Troostgeschenk

Auteur: **Karin Wemhoff**

Uitgeverij Personalia | 48 pagina's | Oktober 2009

Gedichtenbundel geschreven voor Annemiek, de dochter van auteur Karin Wemhoff die in 2000, nog maar 9 jaar oud, overleed aan kanker. De gedichten zijn een aangrijpend verslag van het intense verdriet en de moeizame rouwverwerking van een vrouw die een groot verlies geleden heeft.

[Lees meer over dit boek »»](#)