

Historie



Post Mortem

Auteur: Peter van Overbeek

Uitgeverij Boekscout | 154 pagina's | oktober 2018

'Post mortem - Verhalen achter funeraire monumenten' van Peter van Overbeek. Dit boek met een historisch thema is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

[Lees meer over dit boek »](#)



Aan deze zijde van de dood (met video)

Auteur: Wim Cappers

Cappers | 925 pagina's | November 2012

Dit proefschrift van Wim Cappers laat zien hoe de houding tegenover de dood in Nederland sinds het eind van de zestiende eeuw is verwereldlijkt. Daarmee verschoof de aandacht van het leven na de dood naar het leven voor de dood. Niet priesters en dominees maar artsen en burgers gingen bepalen hoe de samenleving met de dood moest omgaan.

[Lees meer over dit boek »](#)



Vuurproef voor een grondrecht

Auteur: W.P.R.A. Cappers

Walburg Pers | 336 pagina's | Mei 1999

Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt op heldere en boeiende wijze de geschiedenis van 125 jaar cremieren in beeld.

[Lees meer over dit boek »](#)

'Achter het lijk wordt niet gesproken!'

Auteur: Herman J. van Vliet

Douma | 2002

Een eeuw begrafenisvereniging 'de Laatste Eer' te Wierum, luidt de ondertitel. Het boekje is geschreven door Herman van Vliet, inwoner van het dorp Wierum. Aan de hand van het notulenboek van de begrafenisvereniging, die in 1907 is opgericht en gesprekken met mensen uit het dorp, beschrijft Van Vliet de bijna honderdjarige geschiedenis van de vereniging en daarmee tevens de gebruiken en gewoonten, en de veranderingen daarin, van de Wierumers bij het begraven van hun doden.

[Lees meer over dit boek »](#)



Vorstelijk begraven en gedenken

Auteur: Cees van Raak

Uitgeverij Thoth | 109 pagina's | Maart 2003

Vorstelijk begraven en gedenken, waarvan de eerste druk in 1995 onder de titel Heden Vredig Ontslapen verscheen, behandelt de geschiedenis van dood en begraven binnen de prinselijke en koninklijke kringen van ons land. Vanuit dit curieuze en fascinerende oogpunt volgen we de eerste Nassaus in onze streken, begin vijftiende eeuw, tot en met de laatste gang van prins Claus, op 15 oktober 2002.

[Lees meer over dit boek »](#)



De doodskunstenaar

Auteur: **Luuc Kooijmans**

Bert Bakker | 517 pagina's | November 2004

Frederik Ruysch (1638-1731) was een arts en anatomicus die in zijn tijd zeer beroemd was. Zijn 'hobby' was het artistiek tentoonstellen van menselijke lichaamsdelen in potten met vloeistof. Een hobby die voortkwam uit een grote wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar de menselijke anatomie.

[Lees meer over dit boek »](#)



Geschiedenis van de dood

Auteur: **Lucien de Cock**

Ten Have | Oktober 2006

Hoe gingen de verschillende Europese volkeren vroeger om met de dode? Dit boek geeft een unieke kijk op de markante Europese dodencultuur.

[Lees meer over dit boek »](#)



Doodse dingen

Auteur: **Wim Cappers**

Terebinth | 96 pagina's | April 2002

Deze inleiding op de reeks Funeraire Cultuur plaatst funeraire monumenten in een cultuurlandschap.

[Lees meer over dit boek »](#)