

Religies / andere culturen



Eeuwige liefde

Auteur: Ewald Vanvugt

Walburg Pers | 192 pagina's | April 2005

In het eerste deel van Eeuwige liefde legt Ewald Vanvugt dertien routes af met als eindbestemming Eeuwigheid. Daarbij maakt hij gebruik van de heilige boeken uit verschillende wereldculturen. Het zijn zinnenprikkelende reisverslagen, waarin de auteur vooral de verschillen in hemelbeelden beschrijft. In deel twee staan de overeenkomsten centraal, aan de hand van een reis naar het universele paradijs in vier etappes.

[Lees meer over dit boek »](#)



Het Tibetaanse boek van leven en sterven

Auteur: Sogyal Rinpoche

Servire | 418 pagina's | Juni 2001

In dit belangwekkende werk brengt Sogyal Rinpoche, een internationaal bekend meditatieleraar en spreker, de oude wijsheid in Tibet in verband met hedendaags onderzoek van de dood en het sterven en van de aard van het universum.

[Lees meer over dit boek »](#)



Handboek van het hiernamaals

Auteur: Guido Derksen en Martin van Mousch

L.J. Veen | 384 pagina's | Mei 2004

Dit boek vult de lacune in het grote aanbod reisgidsen. Met beschrijvingen van zowel hemel als hel ontstaat een compleet beeld over gene zijde. Het boek geeft vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis, plus antwoorden op vragen als: Hoe is het klimaat, landschap, de flora en de fauna in de hemel en de hel? Wat wordt er gegeten en gedronken? Hoe reis je er naartoe? En nog veel meer wetenswaardigheden.

[Lees meer over dit boek »](#)



Het grote afscheid

Auteur: Rufus C. Camphausen

Schors b.v. | 192 pagina's | Maart 2003

Een niet-sentimentele beschouwing van de vele manieren die de mensheid geschikt heeft bevonden om haar doden te begraven, te cremen of anderszins naar het hiernamaals te begeleiden.

[Lees meer over dit boek »](#)

