

## Rouwverwerking bij overlijden kind



### Stille baby's

Auteur: Christine Geerinck- Vercammen

Archipel | 261 pagina's | April 2000

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt vóór of tijdens de geboorte, tekent het leven voorgoed. Alleen wanneer de ouders dit verdriet een plaats in hun leven kunnen geven, zullen zij er op een gezonde manier doorheen komen. Dit boek is erop gericht hulp te bieden bij het rouwproces.

[Lees meer over dit boek »](#)



### Verdriet om de dood van een kind

Auteur: J. Foste

Lannoo | 279 pagina's | Oktober 2005

In Verdriet om de dood van een kind beschrijft de auteur hoe groot de impact van de dood van zijn zoon is geweest en hoe hij zelf heeft leren omgaan met dat immense verdriet. In het boek brengt hij het relaas van zijn zoektocht naar een antwoord op de zo ontzettend belangrijke vraag: waarom?

[Lees meer over dit boek »](#)



### Het verlies van een kind

Auteur: Juliet Cassuto Rothman

Synthese Uitgeverij b.v. | 163 pagina's | November 1998

Dit boek wil een gids zijn door de stadia die alle ouders doorleven als ze een kind verliezen. De auteur begint bij de innerlijke wereld van de ouders en beweegt zich van daar naar buiten, naar de reacties van en houding tegenover partner, de andere kinderen, familieleden, vrienden en kennissen.

[Lees meer over dit boek »](#)



### Je naam klinkt in ons door

Auteur: Marinus van den Berg

Ten Have | 62 pagina's | September 2001

Een kind verliezen is voor ouders en andere nabestaanden een onuitwisbare ervaring. Op allerlei manieren proberen nabestaanden hun verdriet te verwerken. Sommigen uiten hun gevoelens in beelden: schilderen, beeldhouwwerken en andere kunstvormen. Deze bundel bevat, naast de teksten van pastor Marinus van den Berg, een aantal van die beelden.

[Lees meer over dit boek »](#)



### Je kind verliezen

Auteur: Marinus van den Berg

Ten Have | 154 pagina's | November 1997

Een kind verliezen is onvoorstelbaar voor een buitenstaander. Ouders die zo'n verlies lijden, voelen zich vaak onbegrepen door de 'buitenwereld'. Pastor Marinus van den Berg probeert gids te zijn tussen de binnen- en de buitenwereld en gaat op zoek naar manieren van 'weerbaar rouwen'.

[Lees meer over dit boek »](#)

