

Kronieken



Liever gewoon dood

Auteur: Pieter Sluis

Ankh- Hermes B.V. | 175 pagina's | Februari 2003

Huisarts Pieter Sluis schrijft over zijn confrontatie met de dood vanuit verschillende gezichtspunten. Als arts en als persoon, waaronder als vader die een kind aan wiegendood verloor. Hij vertelt over zijn ontmoetingen met Elisabeth Kübler-Ross en over het ontstaan van het eertse Bijna Thuis Huis in Nederland.

[Lees meer over dit boek »](#)



Het refrein is Hein. Leven en sterven in een verpleeghuis

Auteur: Bert Keizer

SUN | 314 pagina's | Maart 2003

Het refrein is Hein is de kroniek van een arts die met zo min mogelijk illusies voor zijn patiënten een weg zoekt naar het graf. Onvermijdelijk botst hij daarbij op twee mythes: Godsdienst en Geneeskunde.

[Lees meer over dit boek »](#)



Als de dood voor het leven

Auteur: Mariëlle van Heteren-Verkerk

Free Musketeers B.V. | 128 pagina's | Maart 2009

mortuariummedewerkster maakt Mariëlle van Heteren-Verkerk ingrijpende gebeurtenissen mee. Wat doet het met je, wanneer je bijna dagelijks in aanraking komt met de dood?

[Lees meer over dit boek »](#)



De laatste fase

Auteur: Pauline Chen

De Bezige Bij | 285 pagina's | Mei 2007

In De laatste fase vertelt Pauline Chen kalm, maar treffend over haar ervaringen met de dood, in haar persoonlijk leven en tijdens haar opleiding tot chirurg.

[Lees meer over dit boek »](#)