

# Hoe overleef ik de erfenis

**Auteur: Daphne Riksen**

**A.W. Bruna LeV. | 154 pagina's | April 2007**

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: een sterfgeval in de directe omgeving. Ook al was de dood verwacht, het is toch altijd een schok. En nadat de meest dringende zaken rond het afscheid zijn geregeld en de overledene is begraven of gecremeerd, wordt u als nabestaande geconfronteerd met een grote hoeveelheid administratieve rompslomp.



Uit onderzoek blijkt dat nalatenschappen de laatste jaren vaker tot ruzie leiden. Vooral tussen broers en zussen kunnen de emoties hoog oplopen. In dit boek leest u hoe u als nabestaande een erfenis zonder problemen kunt afhandelen, maar ook wat u kunt doen als het uit de hand loopt.

Het boek bevat veel waardevolle informatie, praktische tips en ervaringen.

- Het verloop van een erfenisafhandeling
- Het uitruimen van een huis, hoe pak je dat aan
- Emoties binnen families
- Als het fout gaat
- Inspirerende erfeningen

Daphne Riksen werkt als freelance tekstschrijver en wetenschapsjournalist voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast maakt ze voor particulieren herinnerings- en herdenkingsboeken.

ISBN 90 229 9281 0