

Rituelen



Vrije rituelen

Auteur: **Christiane Berkvens- Stevelinck**

Boekencentrum B.V. | 103 pagina's | Augustus 2007

Dit boek is een praktische handreiking voor mensen die zelf op zoek zijn naar rituele vormen rond geboorte, levensverbintenis, uitvaart en rouw. Ook andere belangrijke momenten komen aan bod, zoals scheiding, emigratie, verzoening en afscheid voorafgaande aan euthanasie.

[Lees meer over dit boek »](#)



Hoe zou jij het willen?

Auteur: **Hermien Embsen & Ton Overtoom**

Uitgeverij Ten Have | 190 pagina's | Juni 2007

Hoe zou jij het willen? is een boek over rituelen. Het vertelt het verhaal van een familie waarin de vader plotseling overlijdt. Hoe willen de verschillende personages rondom vader - familieleden, vrienden, burens - afscheid nemen?

[Lees meer over dit boek »](#)



Herinnering aan alle zielen

Auteur: **B. Bijma**

Boekencentrum B.V. | 125 pagina's | Oktober 2007

Dit boek gaat over de herdenkingsrituelen buiten de kerk.

[Lees meer over dit boek »](#)