

Voor het oog van Job - Volendammer verhalen over leven met een overleden kind

Auteur: Koos Breukel en Pieter van den Blink

Uitgeverij Augustus | 144 pagina's | November 2009

Fotograaf Koos Breukel en schrijver- journalist Pieter van den Blink zochten contact met ouders van kinderen die er begraven liggen en ontdekten dat zijn niet alleen bereid waren voor de camera te poseren maar ook graag hun verhaal vertelden.

In Voor het oog van Job vertelt een groot aantal ouders onbevangen over het kind dat zij kregen en toen weer verloren, over hun andere kinderen, over elkaar, over Volendam. Over niet slapen. Over dromen. Over hoop. Over verdriet. En aldoor: over Volendam. De dood van een kind is een ultiem schrikbeeld. Waar het gebeurt, worden de nabestaanden getroffen door een dubbele ramp. Die van het verlies, en vervolgens die van een zeker isolement. Met dit project wordt dat isolement doorbroken.



Gebonden, geïllustreerd ISBN: 9789045703169