

Rouw



Witte tranen

Auteur: Emma Gemis

Boekscout | 46 pagina's | november 2018

Verlies, rouw, verdriet... Het zijn moeilijke en harde begrippen als je er zelf mee te maken krijgt, maar ook voor de naaste omgeving. Hoe kan je omgaan met het verdriet? Wat kan een rouwende persoon allemaal voelen? Emma Gemis voert je met laagdrempelige gedichten mee door haar eigen rouwproces. De troostende woorden voor al wie verlies heeft ervaren, worden vergezeld door passende schilderijen die Emma ook zelf schilderde.

[Lees meer over dit boek »](#)



Voor wie verloren heeft en zoekt

Auteur: Lory Wagenaar

Uitgeverij van Warven | 196 pagina's | April 2018

'Voor wie verloren heeft en zoekt' is bedoeld voor iedereen die een dierbare verloren en een steuntje in de rug kan gebruiken. In het boek van auteur en ervaringsdeskundige Lory Wagenaar vind je herkenning van de vele, onbekende gevoelens die je als nabestaande overspoelen. Tevens leer je je eigen voelen en denken begrijpen. In de uitleg over het verwerken van een groot verlies vind je houvast en hoop, en doe je ideeën op om te leren omgaan met het verlies van je dierbare.

[Lees meer over dit boek »](#)



Rouwlust: boek over seksualiteit en huidhonger bij weduwen

Auteur: Esther Cohen, Miranda van der Vegt, Sandra Van Kolfschoten.

december 2017

In dit boekje vertellen weduwen over verlangen naar aanraking en seks in de rouw.

[Lees meer over dit boek »](#)



Rouwen na het verlies van je baby

Auteur: Kathy Beckers- Mansell

Publicatiebureau In de Wolken | 188 pagina's | november 2017

Per jaar worden ruim 800 kinderen na een zwangerschapsduur van minimaal 22 weken dood geboren. Daarnaast overleden in 2016 600 kinderen in het eerste levensjaar (CBS). Een groot verdriet voor de ouders, hun naaste familie en omgeving. Maar ook professionals worden geraakt door het overlijden van een baby.

[Lees meer over dit boek »](#)



Verlies in beeld

Auteur: Riet Fiddelaers- Jaspers

In de Wolken | 158 pagina's

Voor ingrijpende verlieservaringen zijn vaak geen woorden beschikbaar; elk verhaal dat hierover verteld kan worden schiet tekort. De verbeelding kan echter helpen om gebeurtenissen en ervaringen te ontvouwen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ticket to Earth and Back (NL vertaling, top 5 bestseller Amazon)

Auteur: Anna Camilla Kupka

Meesterschap BV | 72 pagina's | oktober 2016

Diep van binnen zijn wij allemaal spirituele wezens. Hoe meer we dit blijven beseffen, hoe gelukkiger ons leven zal zijn. 'Ticket naar de aarde en terug' is een kleine gids in het omarmen van de realiteit van ons leven.

[Lees meer over dit boek »](#)



Rituelen en symbolen bij sterven en rouw

Auteur: Marijke Stuiver - op den Akker

Samen Stil Staan | 144 pagina's | Maart 2014

In de verzamelde teksten, persoonlijke voorbeelden en handreikingen zijn de mogelijkheden voor het gebruiken van rituelen en symbolen bij uitvaarten, rouw en herdenkingen samengebracht en uitgewerkt.

[Lees meer over dit boek »](#)



Jij redt het wel

Auteur: Mine van Wychen

Scriptum | 224 pagina's | maart 2014

Jij redt het wel is het persoonlijke verhaal van Mine van Wychen. Kort na de geboorte van hun dochter overlijdt haar partner. Ineens moet ze balanceren tussen rouwen om de dood en boosheid op het leven. Tussen verdriet en verwijt.

[Lees meer over dit boek »](#)



Herbergen van verlies

Auteur: Riet Fiddelaers- Jaspers & Sabine Noten

Uitgeverij In de Wolken | 296 pagina's | januari 2014

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw.

[Lees meer over dit boek »](#)



De rouwende school

Auteur: Dr. Riet Fiddelaers- Jaspers

Publicatiebureau In de Wolken | 238 pagina's

Handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo Nieuwste boek voor scholen van Riet Fiddelaers- Jaspers over omgaan met verlies.

[Lees meer over dit boek »](#)



Met mijn ziel onder de arm

Auteur: Riet Fiddelaers- Jaspers

Publicatiebureau In de Wolken | 182 pagina's | september 2011

Met je ziel onder de arm lopen, wie kent dat niet na een verlies? Dat heeft alles te maken met het feit dat liefde en rouw onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, ze horen bij elkaar. Als je niet om andere mensen geeft, hoef je ook niet te rouwen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En als liefhebt, neem je het risico van verlies erbij. Want zonder rouw gaat het niet. Je welkom op deze wereld, de wijze

waarop je je aan anderen hecht, hebben invloed op het rouwen en de betekenis die je geeft aan het verlies. Waarin je hierin stappen overslaat, loop je letterlijk met je ziel onder de arm.

[Lees meer over dit boek »](#)



On Grief And Grieving

Auteur: Elisabeth Kubler- Ross & David Kessler

Simon & Schuster | 256 pagina's | augustus 2005

In her first seminal book, ON DEATH AND DYING, Elisabeth Kubler- Ross identified the five stages of dying: Denial, Anger, Bargaining, Depression and Acceptance. In the years that followed, it became evident that these stages applied not only to the process of accepting death, but also to accepting other difficult and catastrophic life experiences.

[Lees meer over dit boek »](#)



De kunst van het rouwen

Auteur: Corien van Zweden

L.J. Veen | 206 pagina's | Oktober 2008

In De kunst van het rouwen probeert Corien van Zweden de geschiedenis te ontrafelen van haar verzwegen, naamloos gebleven zusje dat in 1960 bij de geboorte overleed. Ze ontdekt dat hun familieverhaal niet op zichzelf staat, maar past in de rouwcultuur van de jaren zestig; over dood, rouw en verdriet werd zo veel mogelijk gezwegen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Rouw in de zijlijn

Auteur: Minke Weggemans

Kok | 509 pagina's | November 2008

38 zussen vertellen op een ontroerend eerlijke en indrukwekkende wijze over het verlies van hun broer of zus.

[Lees meer over dit boek »](#)



Broederziel alleen

Auteur: Minke Weggemans

Kok | 158 pagina's | September 2006

Het eerste Nederlandstalige boek over rouw van volwassen broers en zussen. De inhoud is gebaseerd op ervaringen van mensen die zelf een broer of zus hebben verloren, soms al in hun jeugd.

[Lees meer over dit boek »](#)



Als een geliefde sterft...

Auteur: Hans Stolp

Ankh- Hermes B.V. | 129 pagina's | November 2005

Over afscheid nemen en verdergaan. Volgens de auteur - Stolp is behalve auteur ook pastor - is elk rouwproces ook een transformatieproces.

[Lees meer over dit boek »](#)



Ik moet je achterlaten.

Auteur: Francis Notten

RS Drukkerij B.V. Den Haag | 27 pagina's | 2009

Stap voor stap door het rouwproces

[Lees meer over dit boek »](#)



In de dood kun je niet wonen

Auteur: Anne van der Meiden

Boekencentrum B.V. | 127 pagina's | September 2007

In betrekkelijk korte tijd is er veel veranderd in alles wat met sterven, begraven en rouwverwerking te maken heeft. Aan de hand van zijn ervaringen in de praktijk wil de auteur die veranderingen in de beleving van dood en rouw proberen een gezicht te geven en anders te kleuren.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Vingerafdruk van verdriet

Auteur: Manu Keirse

Lannoo | 93 pagina's | Oktober 2008

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met het verlies van een naaste, en voor de mensen om hen heen, van wie steun wordt verwacht. Het is een boek over het emotionele leven van iemand die rouwt.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Helpen bij verdriet en verlies

Auteur: Manu Keirse

Lannoo | 278 pagina's | November 2008

Helpen bij verlies en verdriet is een onmisbare gids voor al wie rouwende mensen en mensen met verdriet wil helpen.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Steen van verdriet.

Auteur: Herma Bovenkerk

Uitgeverij Terra - Lannoo | 163 pagina's | Augustus 2004

Het verhaal van Herma Bovenkerk die in 1995 haar dochter verloor door een auto-ongeluk. Tevens het verhaal van twaalf mensen die bij Herma Bovenkerk een rouwworkshop hebben gevolgd.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Troost

Auteur: Riekje Boswijk- Hummel

De Toorts B.V. | 238 pagina's | November 2001

Aan de hand van dialogen maakt schrijfster Riekje Boswijk zeer concreet duidelijk hoe je iemand kunt troosten (helpend, meevoelend of luisterend) en wat je moet doen om je te laten troosten.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Leren leven met verliezen. Hoe doe je dat?

Auteur: Marieke de Bruijn

Mei 2009

In dit (werk) boek geeft ze een helder inzicht in innerlijke processen met betrekking tot geleden verliezen.

[Lees meer over dit boek »»](#)



Afscheid nemen

Auteur: Riekje Boswijk- Hummel

Uitgeverij, De Toorts BV | 208 pagina's | Oktober 1998

In dit boek vindt u: helderheid; het geeft een zeer compleet en overzichtelijk beeld van de emoties waarmee mensen te maken (kunnen) krijgen, wanneer er dierbare naasten overlijden of als er sprake is van het verlies van gezondheid, (echt)scheiding, verhuizing, emigratie, nieuwe inzichten, houvast, troost, hulp, spiritueel/ religieuze beleving en afscheid nemen.

[Lees meer over dit boek »](#)



Verlaat verdriet

Auteur: M. Ankersmid

M. Ankersmid | 122 pagina's | April 2002

Ruim tien procent van de mensen die nu tussen de twintig en zeventig jaar zijn, hebben voor hun twintigste levensjaar één of beide ouders verloren. Voor velen blijkt het een ingrijpende gebeurtenis te zijn geweest, die tientallen jaren later nog voor grote problemen kan zorgen. Tot voor kort was er weinig aandacht voor deze problematiek, ermee aan de slag te gaan. Het resultaat is het boek Verlaat Verdriet.

[Lees meer over dit boek »](#)



Er dwars doorheen

Auteur: Jo Ghijsen en Monica Boschman

MB Communicatie | 88 pagina's | November 2010

Jo Ghijsen en Monica Boschman, Er dwars doorheen; gedachten en gedichten over rouw alleen staan, oud worden en leren van het leven

[Lees meer over dit boek »](#)



Voor het oog van Job - Volendammer verhalen over leven met een overleden kind

Auteur: Koo Breukel en Pieter van den Blink

Uitgeverij Augustus | 144 pagina's | November 2009

Het kerkhof van Volendam, laatste rustplaats van de veertien slachtoffers van de cafébrand in de Nieuwjaarsnacht 2001, heeft ook een aanzienlijke afdeling kindergraven van kinderen die op andere manieren de dood vonden.

[Lees meer over dit boek »](#)