

Beneficiair aanvaarden nalatenschap met alleen schulden

17 december 2010

Vraag nummer: 14029 (oude nummer: 16270)

Mijn neef is onlangs overleden. In zijn testament heeft hij bepaald dat ik enig erfgenaam ben. De notaris heeft echter aangegeven dat zijn nalatenschap louter en alleen uit schulden bestaat. Behalve mij had hij geen andere familie.

Zou u het vanuit uw praktijkervaring een domme zet van mij vinden als ik toch een volmacht voor beneficiaire aanvaarding teken i.p.v. verwerp? Iemand moet de nalatenschap afwickelen.

Antwoord:

Geachte heer/ mevrouw,

Het is niet aan mij om daarover over te oordelen, maar dom zou ik uw verantwoordelijkheidsbesef in ieder geval niet noemen. Overleg met betreffende notaris lijkt mij in deze het beste.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.