

kindsdeel

21 januari 2010

Vraag nummer: 13389 (oude nummer: 14869)

mijn moeder is onlangs overleden, nadat ik tien jaar intensief voor haar had gezorgd na de dood van mijn vader. elke dag kookte ik voor haar, deed ik boodschappen, de was, bracht haar overal naar toe enz enz enz. Nu wil mijn broer nadat hij 25 jaar geen contact had met mijn ouders zijn kindsdeel opeisen. Hij is onterft wegens zijn alcoholprobleem. Ik wil dus dat hij zo min mogelijk geld krijgt. kan ik een bedrag van de erfenis afhalen voor de zorg die ik aan mijn moeder gegeven heb? en kunt u mij een indicatie geven hoeveel ik hiervoor (bijvoorbeeld per uur of dag) kan rekenen?
vriendelijke groet,

Mw ten Brinke

Antwoord:

Geachte heer/ mevrouw,

Indien u gelden hebt voorgeschoten dan zou er mogelijk een schuld hebben kunnen ontstaan en dan zou u mogelijk schuldeiser van de nalatenschap worden. Ik kan dat zo niet beoordelen. Indien uw broer aanspraak maakt op zijn legitieme portie, dan wordt hij eveneens schuldeiser. Mij advies zou zijn om eerst langs een notaris te gaan voor informatie en overleg, want misschien is beneficiaire aanvaarding wel de aangewezen weg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.