

## erfenis aanvaarden?

---

30 november 2006

Vraag nummer: 10694 (oude nummer: 8578)

kort geleden is onze vader overleden .hij woonde sinds kort samen met een vriendin die geen erfgenaam is ,er is ook geen testament.Zijn spullen staan er wel.Mijn vader blijkt schulden te hebben,geen vermogen of iets dergelijk.Wat moeten wij nu doen.De vriendin regelt een enander zonder overleg met erfgenamen,verkoopt zelfszijn auto.Er zijn vier erfgenamen waarvan een minderjarig kind.Hoe moeten wij dit aanvaarden.???

**Antwoord:**

Geachte heer,

Ik ken de speciale situatie niet dus kan u niet adviseren in deze. Als iemand iets verkoopt waarvan hij/ zij geen eigenaar is, dan is dat uiteraard niet toegestaan.

Ga gewoon even langs een notaris en laat u uitgebreid informeren.

**Stel een vraag:**

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.